

Wetteren, 22 augustus 2011

Beste vrienden,

Hebben jullie al gehoord van ‘Thudinië’? Dit is de streek rond **Thuin** en meteen het doel van onze uitstap op **zaterdag 17 september**.

We starten echter, **om 13.50 uur**, met ons bezoek aan de **Distillerie de Biercée, Ferme de la Cour, rue de la Roquette in Ragnies**. Dit laatste behoort tot de mooiste dorpjes van Wallonië! We bezoeken er de jeneverstokerij. Zij produceert o.a. “Eau de Villée”, Poire Williams N° 1, “P’tit Peket” en nog een twintigtal andere sterke dranken, telkens op basis van vers en onbehandeld fruit. Onze klassieke koffiepauze vervangen we hier door een degustatie.

Om 15.45 uur brengen we een Franstalig gegidst bezoek aan het museum van de binnenscheepvaart (écomusée de la batellerie): “Le Thudo”, rue ’t Sertevens (Quai de Sambre - rechteroever) in Thuin. Halfweg vorige eeuw werkten er in Thuin alleen reeds meer dan 1100 schippers op een bevolking van 5000 inwoners (waaronder veel Vlamingen)! Het museum bevindt zich in een boot (“péniche”).

Pas om 17 uur starten we met onze wandeling (we parkeren aan “Chant des Oiseaux”) aan het panorama op de ‘Jardins Suspendus’ (“de Hangende Tuinen van Thuin”). Op enkele daarvan werden er wijngaarden aangeplant waardoor men er ook wijn: “Le Clos du Zouave” kan maken. Deze tuinen bezorgen het middeleeuwse Thuin een vriendelijk aanschijn en zijn een ontdekking overwaard, evenals de smalle, steile straatjes die de benedenstad met de bovenstad verbinden. Het belfort behoort tot het werelderfgoed op de lijst van de UNESCO!

Vervolgens (rond 18.30 uur) rijden we naar de Abdij van Aulne (rue Vandervelde 290, Gozée). Hier treffen we een van de grootste ruïnes van het land omdat de Franse revolutionairen in 1794 de abdij leegroofden en vervolgens in brand staken. Deze ruïnes bezoeken we (kort) individueel.

In een minder beschadigde vleugel werd er een bejaardenhuis ondergebracht en functioneert sinds kort ook een brouwerij, die nog naar aloude monnikentraditie bier brouwt: de Brasserie du Val du Sambre. En ook dat bier kunnen we een kritische proeverij laten ondergaan (als aperitief voor onze maaltijd?).

Rond 19.15 uur verplaatsen we ons naar het **restaurant: ”Les Caves de l’Abbaye d’Aulne”**, in de kelders onder de abdij. Je zal zelf een menu kunnen kiezen uit 3 voor- en hoofdgerechten en desserts voor een prijs tussen €40 en €45 (dranken incl.). Het menuaanbod kan me echter pas na 3 september worden meegedeeld. Om praktische redenen bezorg ik jullie het menu op die dag zelf om 13.50 uur en bel dan onze keuzes door naar het restaurant zodat ’s avonds alles klaar zal staan. De betaling voor het restaurant regelt u zelf ter plaatse.

We willen ook nog een tip geven voor wie er een daguitstap wil van maken. De groene omgeving en het dorpje Ragnies nodigen uit om te wandelen. Dichtbij is er ook de Collegiale Sint-Ursmar in Lobbes (oudste kerk van België, waarvan het grootste deel dateert uit de Karolingische periode en eveneens behorend tot het werelderfgoed van de UNESCO).

De kostprijs voor de inkomrijzen, gids en degustatie in de distillerie bedraagt (naargelang van ons totaal aantal deelnemers) € 20 per persoon. Gelieve contant te betalen bij het begin van het bezoek.

Vergeet niet in te schrijven (noodzakelijk!) vóór 8 september met een eenvoudige e-mail naar eddy.demunter@vsko.be of een briefje naar mijn adres: Molenstraatje 83, 9230 Wetteren en vermeld duidelijk **met hoeveel personen je deelneemt aan de bezoeken en of met hoeveel personen je meegaat naar het restaurant**.

Vanuit Wetteren is de afstand 119 km tot in Ragnies, reken dus op 1.20 uur rijden!

Ondergetekende:
Adres:
Tel.:

Schrijft in voor personen voor het gegendst bezoek op 17 september aan Thuin.

Schrijft in voorpersonen voor de maaltijd.

De betaling gebeurt contant ter plaatse.

De verplaatsing geschiedt op eigen risico.

Met vriendelijke groeten

Mede namens Paulette, Chris, Boudewijn en Michel

Eddy De Munter
Molenstraatje 83
9230 Wetteren
09 369 58 56
voor de dag zelf: 0475 69 58 56